





## PEACE VILLAGE MESEN

**De kleinste stad van België profileert zich als een vredesstad. De erfenis van de “Grote Oorlog” biedt Meseen een uitgelezen kans om vrede uit te dragen en op een actuele manier in te vullen. Ambassadeur van deze boodschap is The Peace Village. Elk jaar overnachten duizenden gasten, vooral jongeren, in dit bijzondere hostel. Ze komen uit alle uithoeken van de wereld en keren naar huis terug in de overtuiging dat niets kostbaarder is dan vrede.**



De horeca heeft een bewogen periode achter de rug. Het corona-Covid-virus dwong iedereen in een nooit geziene lockdown en in de rode cijfers. Dat was niet anders voor the Peace Village. Het jeugdhotel, dat als “Vredesdorp” vooral mikt op groepsverblijven, grotendeels uit de Angelsaksische wereld, zag al zijn boekingen geannuleerd. Wat alweer een topjaar had kunnen worden, kort na de eeuwherdenking van WO I,

draaide uit op een strop. Toch verliezen de medewerkers de moed niet. Het gaat stilaan beter, hoorden we van onthaalbeidiende Franka Ferla en teamcoach Dylan Vancayzeele.

### **Stijgende lijn, groeiende uitstraling**

Sinds het jeugdhostel zijn deuren opende in 2006 heeft het een gestage groei gekend, de coronadip van 2020-'21 buiten beschouwing gelaten. Franka Ferla, die er van bij de start bij was, zag de cijfers van de boekingen stijgen. ‘De maximale capaciteit van 165 bedden haal je uiteraard meestal bij toepactiviteiten en grote herdenkingen. Net voor de pandemie toesloeg, haalden we nog een piek van 25.000 logees per jaar,’ zucht ze. ‘Met een stilaan vollopende agenda zag het ernaar uit dat het opnieuw een topjaar zou worden.’

De jonge teamcoach Dylan Vancayzeele kijkt toch met voldoening terug op de recente jaren. ‘De boodschap – wereldvrede of *No More War* – blijft onze baseline. Ik heb het aantal activiteiten in en rond The Peace Village in enkele jaren fors zien toenemen,’ vertelt hij. Voor de praktische invulling, de organisatie van evenementen en de werking met jongerengroepen rond vrede trekt Dylan als teamcoach mee de kar. ‘De oorsprong van ons project en dit “Vredesdorp” ligt uiteraard in de oorlogsherdenking,’ legt Franka uit. ‘De korte kerstbestanden, met de historische voetbalmatch tussen

# 'Hostel met een internationale boodschap: Vrede'

Duitse en Britse militairen. Zeker ook de Ierse protestanten en katholieken die hier in 1917 naast en met elkaar - en niet tegenover elkaar - in de loopgraven stonden. Natuurlijk zorgde de 100<sup>ste</sup> verjaardag van die momenten voor een piek in onze activiteiten.'

## **Breder dan WO I: ook vrede vandaag**

Het Peace Village Hostel biedt in de eerste plaats verblijf op maat aan. Het gebouw telt 4 blokken van 40 bedden. Daarin zitten kamers van 6, 4 en 2 personen. Iedereen heeft een aparte wc en douche. Voor de gidsen, groepsleiders en buschauffeurs zijn er ook afzonderlijke, stille kamers.

Mesen zit vaak in pakketreizen van Australische, Ierse en Britse touroperators. Maar feitelijk is het gastenprofiel heel breed. De Peace Village past perfect voor een familie-uitstap, een verblijf van een vereniging, een schoolreis of teambuilding van een bedrijf. Wie rond vrede wil werken, kan rekenen op educatieve ondersteuning. Maar ook gewoon zomaar de Westhoek bezoeken, is een goede reden om in Mesen te logeren. Aan de gasten de keuze of ze er het oorlogsverleden bij nemen.

Dylan denkt toch altijd met verwondering terug aan 2018. 'Dat is tot nu mijn dierbaarste herinnering,' mijmert hij. 'We hadden het project "18 in 18" op poten gezet. Uit 18 landen die hier in WO I gestreden hebben, kwamen telkens twee jongeren van 18 jaar logeren. Hoe fantastisch was dat niet, om die jongelui te zien evolueren binnen die week!'

'Ze werkten rond vrede, maar hielden eerst wat afstand,' vult Franka aan. 'Je weet wel... de Europeanen ondereen, de Franstaligen bij elkaar, Engelssprekenden apart. Maar naarmate men elkaar beter kende, verliep het almaar vlotter.' 'Er werd gediscussieerd en geluisterd, gehuild en gelachen,' weet teamcoach Dylan nog, 'en dan die pakkende momenten, de fakkeltocht, de kampvuuravonden, het afscheid... Wow! Jongens toch! Zonder twijfel is dit hier mijn tofste job ooit.'

Franka houdt de beste herinneringen over aan de vluchtelingen, de asielzoekers die in 2016 en 2020 in de Peace Village van Mesen werden ondergebracht: 'Er waren veel kinderen bij. Op den duur kreeg je een band met sommigen. Ik denk nog zo vaak aan dat koppeltje met hun baby, Melissa... Tja, ook dat is de Peace Village, he.'

'Hier kun je van alles organiseren,' onderstreept Dylan. 'Niet alleen in de verschillende zalen, maar ook op de sport- en speelvelden. Ik denk nu aan dat benefietweekend, het voetbaltornooi, ook met dames, ten voordele van de vzw Mama Kivu. Prachtig, dat dit hier allemaal kan.'

## **Van Vredespark tot Vredesdorp**

In 1998 kwamen de Engelse koningin Elisabeth en de Ierse presidente Mary McAleese naar Mesen. In het licht van de *troubles* tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland was dit een enorm vredesgebaar. Samen met koning Albert openden zij het Vredespark, rond de Ierse *roundtower*, die

hoge potloodvormige toren, net buiten het centrum.

'Mijn man was betrokken bij de bouw van die toren,' vertelt Franka Ferla. 'De stenen kwamen uit Ierland. Ze metselden een kopie van de eeuwenoude Keltische verdedigingstorens.' Voor Franka was dat bouwproject een voorloper van haar latere job in het hostel: 'Het was heel bijzonder, en soms spannend. De metselaars werkten samen met jongeren uit Belfast en (London)derry. Sommigen hadden een paramilitair verleden. Oude, bekeerde vijanden dus.'

Het was een vredesinitiatief van de stichting "*A Journey of Reconciliation*", waarin republikeinen en protestanten zaten uit heel Ierland. Daaruit groeide ook het idee om een jeugdhotel te bouwen. Daar zouden jongeren bijeen komen rond vrede en verzoening. Wat ook gebeurde. Het symbolische verband met de Eerste Wereldoorlog lag voor de hand: in de fameuze mijnenslag van 7 juni 1917 rond Mesen en Wijtschate stond een katholiek regiment uit Ierland naast een protestants in hetzelfde Britse uniform. In eigen land vochten de twee strekkingen een bloedige burgeroorlog uit voor onafhankelijkheid; in Vlaanderen konden ze echter wel samen voor één doel strijden.

Onder de Ierse toren in het Vredespark worden de bijna 50.000 Ierse gesneuvelden herdacht. In 2006, zeven jaar na de opening van het park, werd het jeugdhotel The Peace Village geopend. Het hostel is eigendom van Toerisme Vlaanderen. Het oorspronkelijke doel, werken rond vrede en verzoening, is nu veel breder: accommodatie en logies bieden aan toeristen en groepen.

'De vredesgedachte is niet verdwenen,' verduidelijkt Franka Ferla. 'Dat kan ook moeilijk, in dit landschap, deze omgeving met de sporen van de oorlog en zijn monumenten.'

'Onlangs nog is de Ierse ambassadeur, Helena Nolan, hier nog geweest,' vult Dylan Vancayzeele aan. 'Ze heeft hier voor de deur een Vredesboom geplant, 15 jaar na onze start.'

'Intussen steken de Britse, Ierse en Australische groepen alweer hun voelsprietten uit om naar hier te komen,' besluit Franka Ferla. 'Eenmaal alle twijfels over die vreselijke covid-quarantaines weg zijn, komen ze terug. Maar, zoals gezegd... iederéén is welkom in ons hostel. Daarom misschien ook is ons hostel de Vredesambassadeur van Mesen?'

# Iedereen vredesambassadeur

BIJDRAGEN AAN EEN  
GEWELDLOZE MAATSCHAPPIJ

EEN (KERN)WAPENVRIJE WESTHOEK

AANDACHT VOOR EVENWICHT  
TUSSEN MENS EN PLANEET

EEN GASTVRIJE WESTHOEK

IEDEREEN VREDESAMBASSADEUR

